

Svara alla | ▼ Ta bort Skräppost | ▼ ...



Ärendenummer 2019/00852



Barbro Gidlund <barbro.gidlund@bahnhof.se>

I dag, 13:47

Miljö- och byggkontoret ▼

D nr: 2019/00852

Svara alla | ▼

Inkorgen

Meddelandets avsändare har begärt ett läskvitto. För att skicka ett kvitto, [klicka här](#).

Yttrande till Ärendenummer 2019/00852

Aspekter och synpunkter angående fyllningen av Ravinen (vars riktiga namn är Lustigdalen)

Vi är väl ganska nöjda med att kommunen äntligen tar sitt ansvar för vad de ställt till med genom att kalhugga denna. Synd bara att ni kom på i efterskott att man förstörde stabiliteten i området, när växtskyddet mot erosion försvann plus att por vattentrycket ökade genom att det inte fanns några träd kvar som kunde dränera och suga upp vatten.

Enligt ritningarna ska tydligen inte ravinen fyllas hela vägen ner till Järnvägsgatan. Vilket vi tycker är oroväckande, för att man kan se med blotta ögonen att mindre ras redan har inträffat nedanför fastigheterna på nedre halvan av Skolgatan. När det kördes in med maskiner nerifrån Järnvägsgatan blev bäckfåran förstörd och den nya fåran som bäcken tillslut letade sig fram genom hamnade mycket närmare ravinkanten på Skolgatans sida, så vi undrar om det inte också kan påverka stabilitet på den sidan. En annan negativ aspekt på att inte fylla hela vägen ned, är att där ravinen är som närmast Backgatan har en gång i tiden ett skred skett, då halva vägens bredd försvann ner i ravinen.

Sedan kan man ju undra om ni ansvariga på kommunen, varken vet eller har gjort en ordentlig inventering av området. Det finns en nämligen kallkälla med utomordentligt bra vatten i slänten strax nedanför Backgatan 2 (Östrand 9:27). Efter kalhygget finns det en massa sly och annat över källan, så den är svår att upptäcka för den som inte vet att den finns. Denna källa är naturligtvis extremt viktig för djurlivet samt växterna. Den fyller också på den nedre delen av bäcken, så vid varma och torra somrar, när övre delen av bäcken nästan torkar så finns det ett litet flöde nertill ändå. Detta vatten var antagligen det källvatten som Mariedals Bryggeri för många år sedan använde till sitt ölbryggeri. Bryggeriet låg precis nedanför Backgatans början, alldeles nedanför Järnvägsgatan. Är det verkligen tillåtet att fylla igen en naturlig vattenkälla och placera ett gångstråk över denna? Borde inte hellre denna göras iordning och folk kunde få någon information om bryggeriet. Det är säkert inte många nu för tiden som vet att Mariedalsskolan (och f.d. Mariedals servicehus) namngavs från det.

Det är ju verkligen positivt att ravinkanterna ska förstärkas och ny växtlighet planteras för att försöka ersätta den tidigare växtligheten som med sina rötter höll ihop ravinkanterna. Men med tanke på hur lång tid det tar innan de små pluggplantorna har etablerat sig så tycker vi att ni kan kosta på större växter även om de måste planteras manuellt. Ta därmed åtminstone det ansvaret, för de totalt 1 500 stora träd och cirka 2 000 mindre träd och buskar ni avverkat och därmed förvandlat Lustigdalen till ett kalhygge. De utgjorde stora mängder som behöver ersättas. Allra helst som ni tänker ta bort de få kvarvarande träden högst upp i ravinen p.g.a. den rasrisk de medför.

Följaktligen kommer det sista resterna av det lilla naturområde vi hade försvinna. För många av oss var detta en av orsakerna vi köpte våra fastigheter, med möjligheterna att se vilda djur och fåglar ströva och

Svara alla | ▼ Ta bort Skräppost | ▼ ...



snö vesslor här, samt att vi även har sett rovfåglar som duvhökar och sparvhökar. Många av dessa djur och fåglar kommer att bli bortskrämda om vi får en gångstig/naturstråk på deras fredade zon. Vi vill ha kvar djurlivet och ha lugn och ro. Vi är rädd för att en massa ungdomar antagligen kommer att försöka använda denna som en motocross bana på sommarlovets kvällar och nätter. Tillfarten ligger ju perfekt till, nära dessas naturliga samlingsplats vid Mariedalsskolan. Ett annat möjligt oturellt scenario är att laget flyttar dit ner, och får sitt nya tillhåll på bänkarna som är utritade på er skiss över hur det kommer att se ut. På skissen ser det välklippt och perfekt ansat ut med väldigt få träd och buskar i motsats till WSPs utredning där det betonas att så mycket som möjligt av det gamla vegetationstäckets, frö-banken och gamla rötter och stubbskott behöver räddas. Och att mycket ny vegetation med träd buskar och ängar måste återplanteras. Ett så "välvärdat" ställe som skissen kan ju komma att bli en "perfekt" hemvist för missbrukarna att hålla till vid -inte lika synligt som den lilla parken i Vivsta och inte lika långt bort som Framnäs-kajen.

Till sist hoppas vi att ni respekterar så mycket som möjligt av våra tankar, synpunkter och önskemål. Och det sista och kanske viktigaste är att ni börjar arbetet så fort som möjligt innan någon olycka sker och förhoppningsvis hinner färdigt innan våren kommer. Vi vill inte att något arbete utförs under våren så att djuren och fåglarna inte ännu en gång får sina reproduktion förstörd, när de behöver lugn och ro för att föda upp sina ungar. Det var verkligen grymt och hänsynslöst det som skedde med alla ägg/fågelungar och smådjurens ungar förra gången när ni började i maj månad.

Vivsta 2019-09-03

Östrand 9:26

Barbro Gidlund och Thomas Andersson

Östrand 9:25

Catarina Sedergren och Jukka Sedergren